

VAN VLUCHTELING

TOT ZENDELING

Ik ben Gonotey Laurent Camara. Als 21-jarige asielzoeker ben ik in 2011 opgevangen door de Bethelgemeente. In augustus 2013 ben ik teruggekeerd naar mijn vaderland Guinee, waar ik werk aan een project om kinderen op te vangen en hen over Jezus te vertellen.

Ik ben geboren op 23 maart 1990 in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Mijn vader had 2 vrouwen en ik heb 2 broers en 4 zussen. Mijn vader was een hooggeplaatste militair en is tijdens een machtswisseling gevangen genomen en in de gevangenis overleden. Ik was toen 15 jaar. Twee jaar later waren er weer politieke onrusten in Guinee. Ik had deelgenomen aan een algemene staking en toen ik thuis kwam waren er zwaar bewapende soldaten bij ons in huis, die mijn moeder en zussen misbruikten en mishandelden. Toen ik hen probeerde te beschermen, werd ik met geweld meegenomen naar de gevangenis, waar ik een jaar onder erbarmelijke, beschamende omstandigheden en zonder proces heb vast gezeten.

Na onderhandelingen door een vriend van mijn vader werd ik vrijgelaten. Toen ik naar mijn ouderlijk huis ging was dit verlaten en van de burens kreeg ik te horen dat mijn hele familie was opgepakt. Ik ben toen bij een oom gaan wonen, die na twee maanden aangaf dat ik Guinee moest verlaten, omdat het niet meer veilig voor me was. Ik ben met hem naar het vliegveld ge-

gaan, met een zak op mijn hoofd zodat ik niet herkenbaar zou zijn. Mijn oom drukte iemand geld in zijn hand en een uur later zat ik met deze man in het vliegtuig naar Nederland. In Nederland liet mijn "beschermers" me alleen, zonder paspoort. En zo moest ik Ter Apel en vele andere AZC's als plaatsen voor vluchtelingen in Nederland ontdekken.

Na 4 jaar leven in onzekerheid werd 8 november 2011 een nieuwe zwarte dag in mijn leven, toen ik te horen kreeg dat ik Nederland binnen 24 uur moest verlaten. Op 10 november, na twee dagen en nachten in betreurenswaardige omstandigheden op straat te hebben geleefd, werd ik opgevangen door de Bethelgemeente in Drachten en kreeg ik heerlijk eten gemaakt door Sjouke. Daarna nam Cor van der Kruijt me mee naar hun huis en werd ik daar opgevangen.

Door hen ontdekte ik de liefde en vreugde om verder te leven. Toen ontdekte ik het mooiste in mijn leven: JESUS CHRISTUS! Op 11 december 2011 besloot ik (door de doop) mijn oude leven op te geven en naar de toekomst te kijken met de hoop door de acceptatie van Christus als onze Redder. Ook kreeg ik het verlangen om weer terug



te gaan naar Guinee, mijn familie te vinden en een nieuw leven daar weer op te bouwen. Maar ik had geen paspoort, kon niet aantonen dat ik inwoner van Guinee was en was dus niet welkom.

Gebed is mijn steunpilaar geworden sinds ik Jezus heb leren kennen. Met de hulp van Cor en anderen kreeg ik uiteindelijk een reisdocument. Op 7 augustus 2013 verliet ik Nederland. Zonder spijt, maar met verdriet, wetende dat ik velen achterliet die me erg na stonden en die mijn leven hebben verrijkt toen ik zoekende was naar een betere toekomst. Maar wat een zekerheid voor me is, is dat Jezus bij me is en voor altijd!

Ik woon nu in Guinee sinds 8 augustus 2013 en ik dank God voor al zijn genade en vrede voor me, en voor al Zijn zegeningen in mijn leven. Na een zeer moeilijke start in Guinee heb ik mijn plek gevonden en op een zeer wonderlijke wijze heb ik mijn moeder, broers en zussen na 6 jaar weer teruggevonden. Ik verlang naar vrijheid en vrede, sinds ik de Heer ken, en ik hoop dit te kunnen geven en overdragen aan hen die deze vrede hebben verloren.

Zo is het idee ontstaan om een woon-gemeenschap op te zetten voor kinderen in moeilijke situaties. Ik werk nu aan dit project, ondersteund door de stichting "Door of Hope Guinea", die samen met Cor en Henk en Hendrik Zuiderma is opgericht. Wat een grote vreugde en eer zou het zijn om op een dag een kind gered te zien worden door onze Heer Jezus Christus!

Ik wil langs deze weg al mijn broeders en zusters bedanken voor de gastvrijheid en de zorgen en wens ieder Gods zegen.

Oprechte groeten van
Camara ■

 Camara en Bert Koers
 Hendrik Zuiderma

Voor het uitwerken en realiseren van de droom van Camara is in Nederland een stichting opgericht "Door of Hope Guinea". De stichting ondersteunt Camara en zamelt geld in voor het bouwen van faciliteiten om kinderen op te vangen, hen goed onderwijs te geven en hen over Jezus te vertellen.

Wilt u meer weten over de stichting of de nieuwsbrief ontvangen kijk dan op:

www.doorofhopeguinea.nl